

Kära stödjande församlingar, enskilda givare och förebedjare!

Idag, denna söndag som är första söndagen i fastan, är temat « i prövningens stund ».

Ett av söndagens förbönsämnen är, enligt ekumeniakyrkans förbönskalender :

”Kongo Brazzaville

Vi ber att kyrkan i Kongo-Brazzaville och vår gemensamma biståndsorganisation skall kunna möta de stora behoven som de återvändande flyktingarna i Pool-området upplever. Herre, hjälp Evangeliska kyrkan att effektivt bekämpa korruptionen i kyrkan och i samhället, och att de hittar en väg ur den ekonomiska kris de befinner sig i.”

De senaste veckorna har vi, Anne och Carl, pratat mycket om de ”problem” som vi ser i Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC). De finns på många ställen, inte minst i pastorskåren, och har många orsaker. Innan vi visar på problem så låt oss säga att det FINNS fantastiska pastorer, församlingsledare och ansvariga i kyrkan.

Igår var det en NY stor kyrka som hade invigningsgudstjänst för sin stora, nya kyrka. Vi två var inte där. Men vi har nyligen hört att ”det är dit våra unga går”. Varför det? Undrar vi. – jo där får man betalt för att man går i kyrkan. (!!!) En slags per diem. Vi tror inte att det är sant, utan ett uttryck för avundsjuka. Men det skall ”Kollas upp”.

Kyrkan befinner sig i en ekonomisk kris (precis som landet). EN kris som handlar om att LEDNINGEN är ledare för ledandets skull och de fördelar ledandet innebär. Många pastorer gillar att vara ”chef”. Få är pastorer för tjänandets skull. Församlingar har tappat förtroendet för sina församlingsledare och för kyrkoledningen. ”det enda de vill att vi skall ha med oss till kyrkan är pengar och mer pengar”, sade någon.

Nyligen – när man gjorde en stor insamling för att klara av EECs enorma skuld till ”Pensionsmyndigheten”. Alla församlingar skulle skjuta till. I hamnstaden Pointe Noire, var det en pastor och en kassör som ”gjorde gemensam sak” och försökte sno åt sig 11.000.000 cfa = 170.000 SEK, genom att säga att de blivit bestulna då de fraktade distriktets insamling till banken. Den stölden avslöjades och de båda greps av polisen. Men i många församlingar ÄR det så att pastorer och församlingsansvariga förskingrar insamlade medel . och medlemmarna knorrar. Sådana handlingar bidrar till misstroende mellan medlemmar och ledning. De är samtidigt en bild av hur samhället ser ut. Landets President säger sig ”leta rätt på och jaga dem som förskingrar statens pengar” – samtidigt är just han en av dem som i otroligt hög grad har skott sig på landets tillgångar. Korruption är en folksjukdom.

Vi, som missionärer, har undertecknat ett antikorrupsionsdokument, som också diskuterats i det gemensamma arbetsmötet (mellan EQ-Kyrkan, Missionskyrkan i Norge och EEC) och det är inte utan att vi hoppas att det får effekt. Det finns många sätt på vilka korruption kan utövas – och bekämpas.

Idag ber vi för att Kongos Evangeliska Kyrka skall hitta tillbaka till sina rötter: Evangeliet om Jesus Kristus som berättar om hur Gud, genom Jesus Kristus, möter

varje människa med kärlek och förlåtelse, och inbjuder till ett möte som förändrar mig, dig och världen.

Vi tror att all förändring börjar nerifrån, vare sig det handlar om en politisk revolution, samhällsförändring eller förändrandet av en kyrka. Det börjar alltid med att JAG låter mig bli förvandlad och handlar utifrån den förvandlingen.

Vi tror och hoppas på att Evangeliska Kyrkan i Kongo kan vara ett uttryck för Kristi kropp i den här delen av världen och **vi** arbetar för att den skall kunna vara det. **Anne**, som direktor (chef) för Kyrkans katastrofhjälpsprogram ASUdh som just nu förbereder ett samarbete med UNDP och som rör stöd till jordbrukande kvinnor i Pool-regionen. Kvinnor som är familjeöverhuvuden då deras män dött i inbördeskrigen. Vidare försöker ASUdh få till stånd entreprenörsutbildningar till Unga som måste försöka att själva ta sig ut den ekonomiska kris de och deras småorter befinner sig i. / Staten ger inga jobb, längre. JOBB måste man skapa själv! **Carl** predikar på engelska gudstjänsterna (och vi ser en ökning av antalet gudstjänstdeltagare) och undervisar i Kontextuell teologi. DE pastorer som Nu går ut i tjänst har fått en rejäl dos av befrielse-teologi och feministisk teologi och av de skrivningar jag just nu sitter och rättar, kan jag se att många har fattat att "All förändring kommer nedifrån- och börjar med MIG". Carl har också förmånen att få delta med 12 föreläsningar i kontextuell teologi vid lekmannautbildningen som börjar i slutet av mars. Då skall vi prata "förändring". ☺

Gud välsigne Er i församlingarna! Bed för att EEC skall hitta sin identitet och för en djupgående förändring i synen på ledarskap.

Anne & Carl