



BAGAGET KOM FRAM!

NYHETSBRÄV 01

Det är lite fantastiskt att man kan ta bilen till Ängelholms flygplats och checka in 4 x 23 kilo (vars två resväskor) direkt till Brazzaville. Sedan sätter man sig på planet och flyger en timme åt fel håll, dvs. norrut, till Arlanda. Där tar man ett annat plan till Addis Abeba i Etiopien och sedan från Etiopien till Brazzaville. Alla fyra resväskorna kom fram! Härligt.

I Brazzaville hämtades vi av Blaise, logistikchef på ASUdh och skjutsades till Saka-Saka, kyrkans gästhem i stadsdelen Baongo. Vi kåkade lunch och sedan for vi till Mansimou där Universitetet ligger och där vi ska bo så fort huset är i ordning.

På Mansimou hann vi med att träffa några ”gamla vänner”: och lärare på teologiska fakulteten. Det var en bra eftermiddag. Vi sov gott när vi lagt oss.

STÄDPATRULL ENGAGERAD – Huset var INTE klart för inflyttning.

Ibland kommer man till ett hus som är ”färdigt”, ibland inte. Vi har bott i ”gästhuset” tidigare. Men NU såg det ut som om någon samlat skräp i huset i flera år. Ommålat på utsidan och insidan, men med otroliga mängder bråte staplade i vardagsrummet och de olika badrummen och garderoberna. RÖJNING inledd. Vi bad Mama Nanith att trolla fram ett par unga män, vilket hon gjorde, och sedan inleddes röjningen i torsdags (4/10). UT med alla möbler på verandan. Sortera! Kolla vad som funkar, Var är soffgruppen i mörkt trä, med rotting och dynor? Soffgruppen fann vi i ett badrum som förutom att vara fullt av möbler också var fullt av spindelnät, som i en Harryson Ford-film. Var finns sängarna?? Dem hittade vi i ett närliggande garage.

Fyra dagar senare var alla golv skurade, alla möbler tvättade och polerade och mängder av gamla plastdunkar kastade. Huset var klart och vi flyttade in i tisdag 9 oktober. Vi kommer att sakna luftkonditioneringen i gästhemmets sovrum... Men nu har vi flyttat ut till Kyrkans Gästhus och Missionärsbostad i stadsdelen Mansimou, där Universitetet ligger. Detta är ”hemma”. I alla fall under första året.



FÖRSTA VECKAN PÅ JOBBET - CARL

I Kongo är man inte ”närvarande” förrän man faktiskt är på plats. Trots att jag, Calle, hade skrivit till rektor och dekanus på Universitetet fanns jag inte med på föreläsarprogrammet för första terminen, den som just har börjat. Nåväl, ALLA är våra vänner och flera av dem har jag haft som studenter. Och hur som helst är de yngre än jag. SÅ efter några samtal med studierektorn, dekanus en gång till och slutligen rektor beslutades att jag kunde ”få” 2 timmar om dan av studierektor Josue’s timmar. Så istället för Praktisk Teologi får studenterna 30 timmar Afrikansk teologi i tre veckor. Kl 07:00 – 08:45 varje dag. EN härlig start. Kl 08:45 är det morgonbön i kyrkan – med predikoträning för studenterna och kl 09:30 är jag ”ledig” från undervisning...men knappast från arbete. Det finns inga Böcker i ämnet utan jag skriver Kompendier på franska, söker litteratur i Biblioteket, skriver litteraturlistor (utifrån de böcker som finns) och Kursplaner för de kurser som jag VILL hålla. Huvudsakligen inom ämnesområdet systematisk teologi, med underavdelning: Kontextuell teologi och Afrikansk dito.

FÖRSTA VECKAN PÅ JOBBET - ANNE

Spännande, tänker jag, och det är det. ASUdh hade en gång ett stort kontor och var en viktig aktör efter inbördeskrigen i Kongo på 1990-talet. Så småningom övertog Evangeliska kyrkans utvecklingsavdelning en del av uppgifterna som var mer av utvecklingskaraktär. ASUdh låg i stort sett vilande. Nu finns en uppgift igen, Pool-regionen runt Brazzaville har precis kommit ur en längre konflikt och UNDP, FNs utvecklingsorgan har lanserat en appell för att få in pengar från medlemsländerna.

Första dagen handlar mest om att hälsa, inte minst på kyrkans ledning. Biträdande direktor Daniel Miyakaizila följer med oss, Calle är också med. Vi hälsar på kyrkans ledning som numera finns på den plats och i de byggnader som Svenska Missionsförbundets missionärer byggde på 1900-talets början. Det är alltså numera Evangeliska kyrkans huvudkontor.

ASUdh har fått ett litet kontor bakom huvudingången. Ett kontorsrum för direktor och biträdande direktor och ett litet, litet kontor och entré där logistikern, kassören, sekreteraren, chauffören, m.m. allt i en person sitter.

De första dagarna går i stort sett åt till att tillsammans med logistikern, m.m. Blaise, försöka få ut vår flygfrakt, vilket visar sig inte vara så enkelt. Efter 5 dagar och en helg emellan lyckades vi till sist få ut bagaget, ASUdh är dessutom skattebefriat eftersom vi har status som internationell organisation. Men för detta krävs en hel del pappersexercis och besök på UD och Finansdepartementet.

Så har vi jobbat med planering av Christer Daelanders besök, då jag formellt, träder in i tjänst. Vi ska besöka UD, italienska ambassaden, franska ambassaden, FNs olika organ, kyrkans ledning och olika departement..... mycket att ordna, men väldigt intressant.

Mer information kommer. TIPS gå in på <http://www.cg.undp.org>

KONTAKT

För er som vill följa oss i sådant som händer dagligen är facebook ett bra forum. Vi tar gärna emot er som ”vänner”, men då är det bra att först skicka ett mail och berätta vilken församling Du/ni tillhör. För varken Anne eller Carl accepterar vänner ”hur som helst”. På facebook publicerar vi ibland ”anteckningar” som får spridas.

Om ni vill ha ett Skypesamtal med missionskommittén eller någon annan grupp, eller på en gudstjänst så är det bra om vi kan ha hyfsat lång framförhållning. Vi besöker många församlingar här i Brazzaville och inte sällan kommer någon av oss att predika. Då är det bra att inte ha dubbelbokat.

Vi tänker oss att det kanske blir ett Rundbrev var 14e dag. Men är öppna för alla former av frågor och kommunikation. Ge oss gärna förslag på frågor som ni vill ha svar på. Skicka ett mail! Vi svarar. Vi lägger gärna in FLER mottagare i Sändlistan.

Anne har epost: anne.sundberg@equmeniakyrkan.se och Carl har: carl.sundberg@eq.....



Kyrkans Missionärsbostad. FIN veranda. Vår egna gamla Toyota Hi-Lux är bra att ha.

Utsikten över Kongofloden är det inget fel på. Flodens ständiga forsande låter ungefär som havet hemma i Skummeslöv.



ANNE är LYCKLIG!!! Den franska bokhandelskedjan FNAC har öppnat en filial i Brazzaville. Obegränsad tillgång till BRA litteratur. + en massa annat. Härligt!